

LÄRVUXBLADET

Nr 4

Eva skriver om Vita frun



Sid.4

Läs om Daniels
resa med
Viking Line!

Sid.11

Läs Johannas saga:
Flickan som blev retad

Sid.7

Läs Johans text om den vithövdade
havsörnen!



Sid.5

Läs andra delen av
Annas saga *Hemska
snöstormar och
kalla vinterbad*



Sid.8-9

Jesper skriver om
kärleken...



Sid.14-15

I detta nummer:

Vita frun.....	4
Vithövdad havsörn.....	5
Destination Gotland...	6
Saga.....	7
Hemska snöstormar och kalla vinterbad.....	8-9
Viking Line.....	10
Min resa.....	11
Studiebesök.....	12
Lejon.....	13
Roman.....	14-15

LÄRVUX

Vad är Lärvox?

- Lärvox är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
- På Lärvox kan eleven lära sig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda sig för yrkeslivet.
- Undervisningen sker i små grupper eller enskilt i lugn takt.

Vad är Lärvoxbladet?

Lärvoxbladet är resultatet av elevernas arbete i kursen *Tidningen* (delkurs i svenska).

Gruppen består av 6 elever som är uppdelade i förmiddags- och eftermiddagsgrupp.

I kursen ska eleverna arbeta med 3 delar:

- SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER
- SÖKA INFORMATION
- SKRIVA TEXTER PÅ DATOR ELLER IPAD

Eleverna har själva valt ämnen de vill skriva om. Lärare har funnits som stöd för att bearbeta texter, göra reportage och layout.

Kursen pågår from augusti 2019 tom juni 2020 och målet är att publicera ett flertal nummer av *Lärvoxbladet*.

Lärare: Maria Stengård & Anna-Lena Jansson Forsman

Tidningsgruppen

Vi är förmiddagsgruppen:



Vi är eftermiddagsgruppen:



Vita frun

Vita frun

Man brukar ibland misstro vålnader, spöken i folktron men om flera källor sett så funderar man, eller hur? Vita frun, eller Vita, är en typ av kvinnlig vålnad som förekommer i myter över hela världen. Berättelserna förtäljer ofta att hon dött genomgått någon form av trauma under sitt liv. Ett vanligt tema är att hon blivit sviken av sin man eller trolovade. Vita frun förknippas ofta med vissa släkter och hon förbereder att någon i familjen ska dö. Hon beskrivs som oerhört skygg, stum och vacker varelse.

Hon visar sig bara för kvinnor och ofta vid skymningen. Men även män kan känna av hennes närvaro.



Skrivet av Eva Larsson

Text och bilder från www.wikipedia.org

Vithövdad havsörn

Vithövdad havsörn



Vithövdad havsörn är mörkbrun med vitt huvud och vit stjärt. Näbben, iris och fötterna är gula. En vuxen hane kan bli omkring 90 cm lång och kan ha ett vingspann på ungefär 200 cm. Honorna är större och kan mäta 110 cm på längden och ha ett vingspann på uppemot 250 cm. Vithövdad havsörn är en nordamerikansk art. Förutom levande fisk äter Vithövdade havsörnar andra fåglar, sköldpaddor och krabbor. Som de flesta örnar äter de också kadaver.

Vithövdad havsörnar fångar fisk på grunt vatten med sina gripklor. De kan följa efter andra havsfåglar för att finna fisk, och stjäla ibland byten från fiskgjusar. Vithövdad havsörn häckar i närheten av hav, sjöar eller floder. De bygger stora bon som kantas med gräs och mossa och de använder sina bon under flera år. Vithövdad havsörns livslängd är ungefär 36 år.

Jag gillar vithövdad havsörn för att dom är fina, vackra och söta.

Fakta: wikipedia.com

Skrivet av Johan Hjertö

Bild: egen

Destination Gotland

Destination Gotland är ett helägt dotterbolag till Rederi AB Gotland. På uppdrag av svenska staten bedriver de färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn. Nuvarande avtal med Trafikverket gäller fram till 31 januari 2027.

Flottan utvidgades i mars 2006 med HSC *Gotlandia II*, en större variant av snabbfärja.

Nuvarande fartyg:

- M/S Visborg
- M/S Visby
- M/S Gotland,
- HSC *Gotlandia*
- HSC *Gotlandia II*
- M/S *Gute*



M/S Visby. Bild ifrån
Gotlandsbolaget.se



M/S Visborg. Bild ifrån
FaktaomFartyg.se

Jag har varit på Gotland och då åkte jag med M/S Gotland ifrån Nynäshamn till Visby på våren. Jag har inte varit där så mycket, så min morfar tyckte att vi skulle passa på att åka till Gotland när vi ändå var i Stockholm. När vi skulle åka hem så tog vi färjan ifrån Visby till Oskarshamn med M/S Visby. Jag tyckte det var jätteroligt att åka med Gotlandsfärjorna. Vi hade husbilen på bildäcket, men vi fick gå därifrån för säkerhetens skull innan färjorna la ut ifrån hamnarna. Min morfar hade sin hund kvar i husbilen för att den kände sig mest trygg där.

Fakta: Destination Gotland.se

Text skriven av Daniel Frendin.

Saga: *Flickan som blev retad*

Det var en gång en flicka som bodde i Mellerud i ett hus med sin mamma och pappa.

Det var en helt vanlig dag och hon gick till skolan som hon brukade. Men det var ingen vanlig dag! Hon var på sina lektioner och gick sen hem. När flickan var på väg hem så var det någon som var dum och retade henne så hon blev ledsen. Hon gick hem och var ledsen och arg men sa inget till sin mamma och pappa. Flickan gick och lade sig i sängen och vilade tills det var middag. Sedan satt hon och åt mat och gick sen och la sig i sängen.

Flickan gick till skolan och blev retad varje dag. Så hon började att reta de andra eleverna i sin klass. Till slut ringde rektorn till hennes mamma och pappa.

Då sa pappan och mamman till flickan att dom måste prata. Sedan satte de sig och pratade om vad som hade hänt. Flickan blev arg och sprang till sitt rum. Hon packade en väska och sprang sedan till sin kompis. När hon kom fram till kompisens undrade flickan om hon fick stanna några dagar. Kompisen frågade vad som hade hänt och flickan berättade. Kompisen lovade att inte berätta vad som hade hänt för någon.

Dagen efter så ringde mamman och pappan till polisen. Polisen började leta på skolan om flickan fanns där och frågade runt om någon hade sett henne. Men hon var inte i skolan den dagen utan hemma hos sin kompis. Kompisen hade inte heller varit i skolan. Men polisen förstod inte att flickan hade varit hemma hos kompisens. Polisen sa till skolan att ringa dom om flickan kom tillbaka.

Även dagen därpå så gick flickan och kompisens inte till skolan. Då misstänkte polisen att flickan var hos kompisens så dom tog och åkte dit och letade efter henne där. Polisen hade rätt. De satte flickan i polisbilen och frågade varför hon hade rymt hemifrån. Flickan förklarade vad som hade hänt men polisen svarade att det var inget att rymma hemifrån för.

- Du kan gå och packa det du hade med dig, så vi kan prata med din mamma och pappa! sa polisen

- Vi stannar kvar så får du berätta det du sa till oss. Vi tror de vill ditt bästa. sa den andra polisen.

Flickan packade och gick till polisbilen som skjutsade hem henne så hon fick prata med sin mamma och pappa. När de var framme vid huset så gick de fram till dörren och ringde på. Mamman kom till dörren och öppnade. Hon kramade flickan länge och polisen berättade var flickan hade varit.

När pappan hade kommit hem satte dom sig och pratade om vad som hade hänt. Nästa dag ringde dom till skolan och pratade med rektorn. Efter det ringde rektorn till de andra barnens föräldrar.

Dagen efter bad barnen som hade retat flickan om ursäkt och lovade att sluta reta henne.

Så det är lönt att prata med sina föräldrar!

Saga av Johanna Dahlqvist

Hemska snöstormar och kalla vinterbad

Kap. 2

Totte och Lisa lyssnar noga på bjällrorna när de plötsligt tystnar och istället hör de Trollfarfars höga röst.

- Lyssna noga nu troll! Tuva och jag tar Tomtefars hus, och ni tar resten! Kom igen! Börja gräv! Ni vill väl inte att de fryser och svälter ihjäl?! Skynda, skynda, skynda!!

Tomtefar ler efter att Trollfarfar ropade det.

- Det är fortfarande krut i Trollfarfar, hehe.

Tuva gräver en stor, djup tunnel ner till köksfönstret, och Trollfarfar gräver upp där ytterdörren är.



Det tar ända fram till eftermiddagen innan alla tomtar har befriats från snön.

Tuva tittar upp på den mörkgrå himlen och blir bekymrad.

- Farfar! Titta på himlen, ropar Tuva och Trollfarfar tittar upp på den mörkgrå himlen.
- In i vagnarna, tomtar och troll! Det kommer bli en sjuhelsikes snöstorm, ropar Trollfarfar.

En stund senare hamnar alla mitt in i en stor, extremt kall och tuff snöstorm. Bella och Billy drar alla trävagnar skrittande i stormen.

Trollfarfar drar i tyglarna och försöker få hästarna att skritta snabbare, men snöstormen blåser för hårt.



Tuva sitter bredvid Trollfarfar med en lång, brun björnpäls virad runt sig.

Iskalla och hungriga sitter Totte och Lisa i sina föräldrars knän, med filtat runt sig. Tårar rinner nerför deras ansikten medan snöflingorna yr omkring i den isande kalla vinden.

- Far... är vi där än, säger Totte och skakar. Han försöker värma sina röda, frostbitna kinder med filten.

Tomtefar ser sorgset på Totte.

- Oroa dig inte, min son, vi är snart där.

Snön är djup och Bella och Billys stora hovar sjunker ner i den mjuka snön, vilket gör det svårare för hästarna att röra sig, men de ger inte upp. De fortsätter att gå.

Totte, Lisa och Tuva har alla somnat i sina varma filtat.

Tuva drömmer om sin mor, som sakta gungar Tuva till sömns i sin famn, i en varm och skön säng. Tuvas mor sjunger Trollmors Vaggsång, inne i Storstubben. Tuva var bara en liten trollunge då.

Tuva drömmer också om när hon, som en liten trollunge, brukade springa omkring, och leka med vitsvanshjortarna i skogen under varma sommardagar, medan hennes mor tittar på med ett vackert leende.

Tuva ler och faller en liten tår, när hon plötsligt känner en hand knuffa på hennes axel och vaknar. Det är Trollfarfar. Han sneglar på Tuva som om han visste vad Tuva drömde om.

- Du vet att det är farligt att somna när det är kallt ute, säger Trollfarfar med en allvarlig men lugn röst.

Efter en stund, som känns som timmar i snöstormen, når tomtarna och trollen slutligen Trollskogen.

När de till slut kommer fram till Storstubben hjälper Tuva tomtarna ur trävagnarna och leder dem in i Storstubben.

Inuti Storstubben är det mörkt, men varmt och mysigt.

Den glödande kolen i brasan gör matsalen till en varm, skön och mysig plats.

När tomtarna får syn på all den goda, varma julmaten får de stora ögon, som om de aldrig hade sett så mycket mat förut.

Då kommer Trollfarfar springande upp från stallet nere i källaren. Tuva springer ner och hämtar den kallrökta laxen.

- Välkomna till Storstubben allihop, säger Trollfarfar glatt, och tomtarna sätter sig ner runt det stora, avlånga bordet med den läckra julmaten och alla ljus som står så fint på bordet och lyser.

Trollfarfar sätter sig ner framför tomtarna, när som Tuva kommer med den stora laxen.

När alla sitter ner vid bordet knäpper de sina händer och börjar be.

Efter bönen tillåter Trollfarfar tomtarna att ta mat och dryck först, sen är det trollens tur.

Trollen och tomtarna höjer sina koppar av trä för trollens modiga insats för att rädda tomtarna. Sedan sjunger de glada julsånger och dricker mjöd, öl, svagdricka, glögg, och enbärdricka för barnen och Mary, som har en bebis.

Veden i brasan knastrar medan elden brinner långsamt, medan tomtarna och trollen äter och dricker.

Fortsättning följer...

Skriven och illustrerad av: Anna Esselius

Viking Line

VIKING LINE

Viking Line Ab är ett börsnoterat aktiebolag och det marknadsledande varumärket i passagerartrafiken på Östersjön med trafik mellan Finland, Åland och Sverige samt mellan Finland och Estland.

Koncernen bedriver trafik med sju fartyg och omsätter ca 530 miljoner euro. Den årliga trafikvolymen uppgår till ca 6,5 miljoner passagerare och ca 133 000 fraktenheter. Antalet arbetsplatser är ca 2735.

Nöjda kunder genom glad service och säkerhet är nyckeln till Viking Lines framgång.



M/S Mariella.

Tekniskt data om M/S
Mariella.

Byggd: 1985 Wärtsilä, Åbo

Längd: 177 meter

Bredd: 28,4 meter

Djupgående: 6,78 meter

Fart: 20,5 knop

Passagerare: 2 500

Hyttplatser: 2 500

Personbilar: 430

Filmeter: 980.

Bild: cruisemapper.com

Fakta: Viking Line.se

Skrivet av Daniel Frendin

Min resa med Viking Line

Jag har åkt med Viking Line till Helsingfors som är Finlands huvudstad. Båten som jag åkte med hette M/S Mariella och det tog 15 timmar ifrån Stockholm till Helsingfors. Jag åkte med mina släktingar. Vi hade en hytt med sjöutsikt och hyttnumret vi bodde i var 6928 på däck 6. Det var underhållning i baren i aktern både dit och hemresan. Det var middag båda kvällarna och frukost båda morgnarna.

Det fanns en Taxfree-shop på båten som jag handlade i.

När vi kom fram till Helsingfors så gick vi runt i staden. Vi var i Tempelplatsens kyrka.

Det är en kyrka som är insprängd i berget och dagsljuset kommer ifrån takfönster.



Skrivet av Daniel Fren din.

Översta bilderna: Daniel Fren din.

Nedersta bilden: www.expedia.se

Studiebesök på Melleruds Nyheter

Torsdagen den 16 januari var Lärvoxbladets förmiddagsgrupp och besökte Melleruds Nyheter.

Där träffade vi Karin Åström som berättade om det dagliga arbetet på tidningen.

Vi fick även träffa Helen Gillqvist som arbetar som grafisk designer.

Ett lärorikt, trevligt och uppskattat studiebesök!



//Redaktionen

Lejon



Lejonet är den största av alla kattdjur efter tigern.

Det finns åtta erkända underarter av lejon (*Pantera leo*) varav en är utdöd, sex lever i Afrika. Lejonen kan springa i en hastighet upp till 80 km under kortare avstånd och kan hoppa upp till 11 meter i ett språng.

Vuxna manliga lejon är cirka tre meter långa och väger runt 150-250kg. Det kvinnliga lejonet är ungefär 2,7 m långt och väger 120-180kg. Svansen är vanligtvis mellan 60cm och 1m av den totala djurlängden.

Ett lejons rytande kan höras upp till 8km bort och det är det största av alla stora kattdjur.

Lejonet kallas ibland för "kungen av djungeln" och de lever endast på slätten och på öppna gräsmarker.

Lejonen kommunicerar via ett antal sofistikerade beteenden. De gnuggar huvudet och slickar på varandra precis som de använder ljud som murrande, jamande, väsende andning osv.

Det finns för närvarande två platser där det finns lejon i världen: Afrika söder om Sahara och Indien.



Fakta: www.123fakta.com

Bilder: www.google.com

Skrivet av: Eva Larsson

Roman: *Kärleken längtar*

Detta är kärleksromanen *Kärleken längtar* och baseras på mina känslor hur jag ser på kärleken. Nu låt oss få en inblick i mitt kärleksfulla sinne...

Att bli kär

Att bli kär är en underbar känsla som alla vill uppleva.

Känslan för mig när jag blir kär genererar många känslor, mer än vad man kan förstå.

Samtidigt som att allt logiskt tänkande bara försvinner i en stor explosion,
och man vet inte vad man ska säga.

Man är blyg, nervös och rädd för man vet aldrig vad den andra parten tycker.

För längtan att fråga någon man aldrig träffat förut,
som man precis har insett att man har starka känslor för, är svårare än man förstår.

Därmed ordspråket, som ni säkert hört, som lyder: kärleken är blind.

Att förmedla vad man känner

Jag vet att det kan vara svårt att berätta för en människa, som man precis har insett
att man älskar, hur man känner för han eller henne.

Det kan kännas jobbigt, det pirrar till som fjärilar i magen av nervositet och det kan vara väldigt
jobbigt. Men när man tar mod till sig och släpper ut vad du känner för han eller henne, så lovar jag
att det kommer kännas mycket bättre och du kommer att känna en enormt stor lättnad.

Och inse att det inte var så farligt som du först trodde, och hon eller han kommer att besvara
ditt budskap på ett eller annat sätt.

Men detta kommer man aldrig att få svar på om man lyssnar på sin hjärna.

Istället råder jag dig till att lyssna vad ditt hjärta säger, för det är det kärlek handlar om.

ATT BLI LÄMNAD

Att bli lämnad kan vara den mest fruktansvärda känslan i världen.
När den dagen som du aldrig ville skulle komma väl kommer, efter
många långa perioder, så kommer han eller hon en dag att lämna dig.
Om vi säger att anledningen är svår att förklara, för han eller henne,
och du inte känner att du får en riktig förklaring. Parten går sin väg
och slänger ringen bakom sig och vänder sig aldrig om igen, och
du är tragisk nog ensam kvar badandes i dina egna tårar.

EVIG KÄRLEK

Evig kärlek är ingenting som är givet för någon.
Men förmodligen är det väldigt vackert, jag ber er att ta vara på den och ta den inte förgivet.
Jag vet att det är svårt att hitta den rätte men en vacker dag gör du det.
Man får aldrig ge upp sökandet på den rätta oavsett hur långtid det tar.
Nu har du äntligen hittat den rätta i ditt liv.
Ni skaffade hus och barn och blev en helt egen liten familj tillslut.
Det som du så länge drömde om har du nu framför dig.
Du tittar ner på ditt barn med din fina partner med stora tindrande ögon.
Du fäller en tår och inser att det här är evig kärlek, och när barnet har somnat säger parten till motparten;
jag älskar dig och en vacker dag kommer vårt barn säga samma sak generationer framåt.

Tack för att du tog dig tid att läsa.
Glöm inte att du är värdefull och att kärleken är evig och övervinner allt.
Kärleken är evig.

Skrivet av Jesper Svensson