

LÄRVUXBLADET

Nr 3

Johanna skriver om
kontaktperson enligt
LSS

Sid.6-7

Läs första delen av
Annas saga *Hemska
snöstormar och
kalla vinterbad*



Sid.14-15

Simons
filmtips!

Sid.5

Eva skriver om sin resa till Ullared



Sid.4

Daniel skriver
om sin resa till
Grebbestad

Sid.8

Läs Jespers spännande
berättelse om *Mannen i
skuggorna*

Sid.10-11

Johans fakta
om zombies

Sid.13

Vi besökte
Tomtemuseet!

Sid.16

I detta nummer:

Ullared.....	4
Filmtips.....	5
Kontaktperson.....	6-7
Grebbestad.....	8
Vargen.....	9
Mannen i skuggorna.....	10-11
Leopardgecko.....	12
Zombies.....	13
Hemska snöstormar och kalla vinterbad.....	14-15
Tomtemuseet.....	16

LÄRVUX

Vad är Lärvux?

- Lärvux är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.
- På Lärvux kan eleven lära sig mer, repetera tidigare kunskaper eller förbereda sig för yrkeslivet.
- Undervisningen sker i små grupper eller enskilt i lugn takt.

Vad är Lärvuxbladet?

Lärvuxbladet är resultatet av elevernas arbete i kursen *Tidningen* (delkurs i svenska).

Gruppen består av 7 elever som är uppdelade i förmiddags- och eftermiddagsgrupp.

I kursen ska eleverna arbeta med 3 delar:

- SKRIVA OLIKA TYPER AV TEXTER
- SÖKA INFORMATION
- SKRIVA TEXTER PÅ DATOR ELLER IPAD

Eleverna har själva valt ämnen de vill skriva om. Lärare har funnits som stöd för att bearbeta texter, göra reportage och layout.

Kursen pågår from augusti 2019 tom juni 2020 och målet är att publicera ett flertal nummer av *Lärvuxbladet*.

Lärare: Maria Stengård & Anna-Lena Jansson Forsman

Tidningsgruppen

Vi är förmiddagsgruppen:



Vi är eftermiddagsgruppen:



Ullared

Ullared!

Dagen började med att jag gick upp halv fem på morgonen och gav Lucas mat. Lucas är min goa katt. Bussen mot Ullared gick halv sju. Vi var fyra personer som åkte tillsammans och jag var full av spänning i hela kroppen. Frukost åt jag på bussen.

Vi var framme i Ullared vid tio-tiden. Jag blev snopen när vi kom fram för det var ingen kö. Innan resan hade jag sett på tv att det kan vara jättelånga köer. Varuhuset var stort med tre våningar. Det fanns alla möjliga varor. Jag köpte alla möjliga grejer som handväska, målarböcker, kattleksaker, pennor, kläder m.m.

När vi skulle äta fick jag prata med en tv-kändis nämligen Morgan. Jag frågade honom om jag fick ta en bild på honom men det fick jag inte för han hade inte tid.

Restaurangen var inte så stor men maten var god. Jag åt en god sallad.

Efter fem timmar åkte vi hem. Jag var trött men nöjd med dagen faktiskt. Jag fick ju se Morgan också. Jag hade med mig 2500kr att handla för. När jag kom hade jag 500kr kvar.

Så var den dagen slut.

Text Eva Larsson 2019.

Bilder: google.se



FILMTIPS

IT chapter 1 och 2

IT är två amerikanska skräck-dramafilmer. De är baserade på Stephen Kings roman. Georgie är en 7-årig pojke som blir bortrövad av en clown som kallar sig Pennywise och lever i stadens kloaker. Del 2 utspelar sig 27 år senare eftersom Pennywise kommer tillbaka till staden Derry.



The Evil Dead

Evil Dead handlar om 5st ungdomar som åker till en liten stuga ute i skogen där de hittar en läskig bok vars mysko latinska verser gör att skogen vaknar till liv. En efter en får de snart sämre hud. Originalfilmen gjordes 1981 men det finns även en remake som gjordes 2013.



Sunes Sommar

Sunes Sommar handlar om familjen Andersson som består av pappa Rudolf, mamma Karin, storasyster Anna, storebror Sune och lillebror Håkan. Familjen Andersson har planerat att åka till Grekland men då det kostar 35,000kr så blir det att ta husvagnen istället till en camping. Pappa Rudolf får det inte så lätt då semestern börjar i kaos för han bryter foten och blir gipsad.



Skrivet av Simon Nilsson. Bilder: Google.se

Kontaktperson

Vad är kontaktperson enligt LSS och vad är LSS för något?

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Enligt den lagen kan man söka insatsen *kontaktperson* om man behöver stöd att komma ut i samhället.

Hur är det att ha en kontaktperson?

Det är som att ha en kompis att göra roliga saker med.

Vad kan man göra med en kontaktperson?

Man kan:

- bada
- ta promenader
- sitta och äta på en restaurang
- spela spel

Hur går det till att utse kontaktperson?

Man väljer det själv och kan ha önskemål om vilken ålder och kön personen ska ha. Man bestämmer också själv vad man vill göra med kontaktpersonen.

Av Johanna Dahlqvist

Fakta: kunskapsguiden.se

Frågor till Amanda

Jag har ställt frågor till Amanda som är kontaktperson:

Vad visste du om insatsen kontaktperson innan du själv blev en?

Jag visste faktiskt ingenting om insatsen som kontaktperson innan jag blev det. Jag visste inte att det gick att jobba som det.

Varför ville du bli kontaktperson?

Jag ville bli kontaktperson för att jag inte visste något om det och ville testa något nytt. Jag blev tillfrågad om att bli kontaktperson och tackade ja direkt, då det även verkade väldigt kul.

Hur känns det att vara kontaktperson?

Det är kul att vara kontaktperson, framförallt för att det är varierande, då jag och brukaren oftast hittar på olika saker när vi ses. Samtidigt känns det fint att den tiden jag spenderar med brukaren troligtvis är värdefull för hen och därför vill jag göra det bästa av varje tillfälle vi ses.

Rekommenderar du att bli kontaktperson?

Ja, jag rekommenderar andra att bli kontaktperson. Jag tror det finns fler människor som skulle uppskatta att få träffa en kontaktperson regelbundet. Jag upplever även att det är givande att få lära känna en person och vara en liten del av hens liv. Så även det är en anledning till att jag skulle rekommendera andra att bli kontaktperson.

Av Johanna Dahlqvist

Grebbestad

Min sommarresa till Grebbestad den 24-28 juli 2019.



Bilden tagen i Grebbestad.

Jag var i Grebbestad på min sommarssemester med mina släktingar från Stockholm. Vi bodde på Grebbestads Folkhögskola bed and breakfast och vi hade jättefina rum med sängkläder av satin (lyxigt). Vi hade ett killrum och ett tjejrum.

Den 25 juli så var jag på ett tillfälligt uppbyggt hoppland. Det var uppbyggt utomhus vid ett sportcenter i Grebbestad. Jag tyckte mycket om att vara där för att det fanns olika studsmattor.

Vi var på Väderöarna den 26 juli. Väderöarna är en bilfri ö så därför gick vi runt på ön. Det var jättemånga klippor och det var väldigt fint på ön. Vi åt lunch på värdshuset som är en gammal lotsbostad. På eftermiddagen så kom det fritidsbåtar in till hamnen. Vi åkte båt ifrån Grebbestad till Väderöarna.

Den 27 juli så var jag på Nordens Ark i Hunnebostrand och där finns det många fina djur. Det finns bla röd panda och pallaskatt där.

Den 28 juli så åkte vi till Lysekil för att ta bilfärjan till Uddevalla. Därifrån åkte vi till Mellerud för att lämna av mig.

NORDENS
ARK



Bilderna: Google.se

Skrivet av Daniel Frendin.

Vargen

Vargen

Vintern 1992-1993 lever högst 25 vargar i hela Sverige. En vargflock med åtta-tio vargar lever i Värmland. En flock i Jämtland-Medelpad består av två vuxna och fyra valpar våren 1992. Vargen är helt fridlyst i Sverige sedan 1965, men många vargar har ändå tjuvskjutits eller körts ihjäl med bilar.

I Värmland dödades två barn av vargar 1727. Det är de enda två vargdödade människor som finns antecknade i kyrkböckerna i 21 socknar under 250 år. Alltså har varg dödat människor. Man måste tänka på att det fanns många vargar på 1700- och 1800-talen. Barn var då ute i skogarna mycket mer än nu när de vallade kor och getter. De plockade bär, gick ärenden mellan byarna. Normalt är vargen otroligt rädd för människan. Människan är inte vargens bytesdjur och har aldrig varit det.

Skrivet av Eva Larsson

Fakta från: Vargen Ulva och hennes ungar av Curt Lofterud och Ingvar Björk

Bilder:google.se



Mannen i skuggorna

Del 1

För länge sedan på 1800-talet så fanns det en väldigt vacker stad som då på den tiden kallades för Tampstaden. I Tampstaden bodde det många olika slag av individer stora som små. Alla var lyckliga och glada tills en dag det hände någonting som skulle förändra Tampstaden och människorna som bodde där för all framtid...

Nu ska jag fråga en sak till dig som läser det här. Har du någonsin sagt till dig själv någon gång: *jag är inte rädd att gå i mörkret*. Nu börjar berättelsen!

I Tampstaden finns en väldigt vacker kyrka Tampkyrkan heter den. Jag brukade gå dit väldigt ofta förut fram tills det fruktansvärda inträffade. Självt heter jag Pär. En dag när jag tog en kvällspromenad och genade genom skogen på väg hem från en vän, så kände jag mig väldigt iakttagen helt plötsligt. Det är ju bara jag här tänkte jag. Sen började jag tvivla mer och mer på mig själv och blev plötsligt rädd.

Del 2

Jag sprang igenom skogen så fort jag kunde, samtidigt som andan i halsen bara ville rinna ur mina lungor. Till slut var jag hemma. Med tanke på vad jag hade varit med om dagen innan var jag väldigt osäker om jag någonsin skulle somna igen. Men till slut somnade jag. Dagen efter så skulle det vara möte i kyrkan samma dag.

Jag traskade iväg med bestämda steg mot kyrkan och när jag kom fram satte jag mig ner och började läsa i psalmboken tills det plötsligt började brinna i kyrkan. Alla sprang ut helt stela av skräck. På vägen hem kvällen därpå så tänkte jag bara, två märkliga saker på nästan samma dag. Vad hände egentligen?

Sen kände jag den där närvaron igen och blev lika rädd som dagen innan. Jag försökte springa min väg men jag kände att jag inte kunde. Det var som att något höll fast i mig. Till slut kände jag den där illaluktande andedräkten framför mig igen.

Forts. Mannen i skuggorna

Del 3

Jag hörde en röst.

-Hej Pär borde inte små pojkar som du ligga hemma och sova vid den här tiden.

- Jo svarade jag med darrig röst och sa

-Jag vet vem som brände ner kyrkan Pär, sa den märkliga rösten.

-Vem då?

-Ja eftersom du vilar i mina händer nu så kan jag lika gärna säga det. Det var jag som satte eld på kyrkan Pär.

Jag frågade: men vad händer, jag menar vad kommer hända med mig nu da, frågade jag stel av skräck. Skuggan svarade: det är försent Pär, försent på jorden för dig. Nu finns jag inte mer utan är dömd att känna skuggan som plågade mig natt och dag. Sen den dagen så har tampstaden varit tom och heter nu "det fördömdas dal".

Så gå inte in i skogen, speciellt inte på natten, men även på dagen. För vem vet, kanske ser jag dig nästa gång som du ska ut i skogen. Och glöm inte: man vet aldrig vad som lurar i skuggorna

Författare Jesper Svensson.

Leopardgecko - fakta

Leopardgecko (*Eublepharis macularius*) är en nattaktiv reptil som förekommer naturligt i norra Indien, Afghanistan och Pakistan. Dess naturliga miljö är torra och halvtorra stäpper och gräsmarker. Under dagen gömmer den sig vanligen i någon håla eller under stenar för att skydda sig mot hettan. Den livnär sig främst på animalisk föda, som syrsor, skalbaggar, spindlar, maskar och larver. Vanlig föda att ge leopardgeckor som bor i terrarier är zophobaslarver, syrsor, mjölmaskar och Dubia kackerlackor.

Leopardgeckon använder sin tjocka svans som fettreserv när det är dåligt med föda. Som försvarsmetod kan geckon tappa svansen, men den växer ut igen.

Leopardgeckon kan bli upp till 20 år gammal och upp till 15-20 cm lång.

Leopardgeckon finns i många olika färger och mönster, som kallas morfer. Den mest normala färgteckningen är svarta fläckar mot gul grund. Magen är däremot vit på de allra flesta.

Brunstperioden brukar infalla från januari till september. Honan kan lagra spermier i sina könsorgan. Därför kan en enda parning resultera i flera kullar under ett helt år framåt! Många honor lägger 4-5 kullar med 2 ägg i varje kull under säsongen, med ca en månads intervall mellan kullarna.

Skrivet av: Anna Esselius

Bilder: Google.se

Fakta: Wikipedia.org, Evidensia.se



Zombies



Zombies

En zombie är en kropp utan själ. Zombies är skapade av svartmagiker inom voodoo. Zombies rör sig osäkert och långsamt. De reagerar mycket lite eller inte alls om man försöker ta kontakt men dem. Zombies kan antingen inte prata, eller så uttrycker de sig med enstaviga ord eller med mycket korta meningar. Zombies är i regel endast aktiva på natten. Deras ögon har därför svårt att tåla solljus. Zombiegiftet kan vara så starkt att det ger bleka fläckar. Zombies kan känna smärta men de reagerar mycket långsamt och verkar därför vara okänsliga för smärta. Zombies tänker inte på att tvätta sig. På grund av detta är de mycket smutsiga och trasiga och har ofta förstörda tänder.

Jag gillar zombies för att dom är coola och fräcka varelser.

Fakta: paranormal.se
Skrivet av Johan Hjertö

Hemska snöstormar och kalla vinterbad

Kap 1

Himlen är grå och vinden blåser kall. Tomtefar har precis varit i Trollskogen vid Storstubben och kommer hem med den sista vedhögen för vintern, i en stor säck.



Den frostiga mossan knastrar under Tomtefars fötter medan han vandrar tillbaka hem.

När som Tomtefar öppnar den gröna dörren springer Totte och Lisa fram till hallen och hälsar glatt på honom.

- Har ni två varit snälla i år, frågar Tomtefar sina barn med ett vänligt leende.
- Ja pappa, det har vi, ropar Totte och Lisa samtidigt.
- Självklart har ni det, skrattar Tomtefar och sätter ner den tunga säcken med ved, bredvid ugnen.



I Storstubben förbereder trollen sig för den långa och kalla vintern. Semla, Tuva och Fralla hjälper varandra med att göra korvar, gröt och sill, medan Trollfarfar hjälper de andra med vildsvinsskinkan, kalkonen och gåsen. Den stora kallrökta laxen är nere i ett mörkt torrt rum tillsammans med annan mat.

Efter kvällsmaten, som består av havregrynsgröt med kanel och mjölk, är det dags för Totte och Lisa att gå och lägga sig. Tomtefar blåser ut alla levande ljus i köket och går och lägger sig.

Men nästa morgon vaknar Totte och Lisa av att det bankar och slår på dörren inomhus.

Totte och Lisa går upp ur sina varma, sköna sängar och springer ut i köket. Totte tittar ut genom köksfönstret och allt han ser är glittrande, vit snö. Snön hade täckt hela huset under natten och orsakat att Totte och hans familj har blivit insnöade. Men inte bara Totte och hans familj har blivit insnöade. Hela Tomtebyn har blivit täckt av tjock, vit och glittrande snö. Lyckligtvis har trollen en röd knapp på väggen som larmar när deras vänner är i nöd.

Trollen i Storstubben dekorerar hela stubben med juldekorationer när de hör larmet och ser den röda knappen blinka.

- Tomtarna är i nöd! Kom igen troll! Ge dom ett svanstag, ropar Trollfarfar, springer nerför trappan och förbereder snabbt Nordsvenskhästarna Bella, med ljusbrun päls, och Billy, en mörkbrun hingst.

Under tiden lägger Tomtefar in den sista vedhögen för att hålla den lilla stugan varm. Totte och Lisa sitter nära varandra på kökssoffan, med en filt var virade runt deras små kroppar. Tomtemor gör gröt på de sista havregrynen i den grå grytan. Tomtefar ser på sina barn med sorgsen blick, men säger med lite självsäkerhet: ”Oroa er inte barn! Jag är rätt säker på att trollen kommer och hjälper oss!”

Tomtemor håller gröten i två, medelstora träskålar och ger Totte och Lisa den allra sista gröten. Det är knappt att den täcker botten på skålarna. Lilla Lisa ser ledsen ut när hon ser hur lite det är i skålen.

Då tittar Lisa sorgset på Tomtemor.

- Mamma? Är det här allt vi får och äta?
- Ja tyvärr älskling, suckar Tomtemor sorgset och klappar Lisa sakta på huvudet.

Tomtefar sitter framför den varma ugnen och gör sitt bästa för att hålla elden i gång.

Totte ser sorgset på sin mor.

- Är inte du också hungrig, mor?
- Jo älskling, men ni två kommer först. Det är viktigare att ni får någonting att äta.

Tomtemor tittar bort och ser ännu mer orolig ut. Totte märker det och blir bekymrad.

- Varför är du orolig mor?

Tomtemor ser på Totte med ledsna ögon.

- Vår granne Mary har just fått ett barn, och Marys hus är inte tillräckligt varmt för henne och bebisen.

Just som tomtarna börjar förlora hoppet hör de ljudet från bjällror. Det blir högre och högre. Tomtemor suckar av lättnad och Totte och Lisa jublar samtidigt.

Fortsättning följer...

Skriven och illustrerad av: Anna Esselius

Besök på tomtemuseet

Vi var på besök på tomtemuseet i Håverud den 28 november. Där träffade vi ägaren Sten Torstensson som berättade om den stora tomtesamlingen som består av tusentals tomtar. Det är den största samlingen av gamla tomtar i hela landet. De flesta tomtarna kommer ifrån Tyskland och den äldsta är från 1860-talet. Under fikat lyssnade vi till högläsning av Viktor Rydbergs dikt om tomten. Anna visade Sten sina egentillverkade böcker om Totte och Sten köpte två av dom. Tomtemuseet är öppet året om och det kostar 50 kronor i inträde.



Bladet får beröm!

Följande mail kom till vår redaktion:

I vårt fikarum finns er tidning. När jag är lite stressad eller trött så är det såååå bra att läsa er tidning för då laddar jag mej med ny härlig energi!!

Jag tycker om att reportagen har så olika områden som man får information om. Jag tycker om blandningen av reportage med ibland kortare berättelser eller dikter till fakta. Även utformningen av hela tidningen är kreativ och snygg!

TACK alla ni för att ni gör tidningen!!! Ser framemot nästa tidning.

Kram från en mycket nöjd läsare