

## Mobbad

Jag gick in till skolan, huvudet nedböjt som vanligt då skulle så få personer som möjligt lägga märke till mig. Det är tur att min buss kommer så tidigt hit så jag hinner gå in på någon toa innan de andra kommer. Jag sätter mig ner på det beiga toalettgolvet och väljer en youtube video att titta på fram tills första lektionen börjar. Jag hör ringklockan och tvingar mig själv att gå till lektionen, det är med tunga steg jag kommer fram och sätter mig längst bak. Förhoppningsvis är det en lugn dag idag och ingen pratar mig, de dagarna är alltid minst dåliga. Jag skulle inte direkt kunna säga att de var bra för det var de inte men hellre en ensam dag än en dag jag blir mobbad.

Den sista lektionen hade passerat och hittills hade det inte hänt något, jag kanske hade klarat mig igenom dagen för första gången. Jag små sprang fram till mitt skåp och låste upp det. Medans jag höll på att plocka de mappar som jag skulle ha i väskan föll en lapp " jävla bög ", stod det. Det var inte första gången jag fick en lapp så jag skrynklade ihop den och kastade den i papperskorgen. Sen så gick jag längs med den långa korridoren och vidare ut ur skolan, där stod de och väntade på mig. Jag vände mig om och tog den andra vägen istället, det är några kilometer längre hem men jag skulle undvika de i alla fall, det var helt klart värt det.

- Hallå, tror du att de kommer undan, sa Natalie
- Jag, ska..... hem, stammade jag

Hon och de två andra kom fram till mig, och plötsligt höjde hon handen. Jag reagerade på nolltid och hukade mig ner för att hinna ta skydd men hon kom åt mig ändå, gav mig en örfil och gick därifrån sen. Deras skratt ekade hela vägen. Efter att jag har försäkrat mig om att de var borta gick jag upp och sprang hem för att inte riskerar att de kommer tillbaka och slår till mig igen. När jag kom hem så var mamma och pappa fortfarande inte hemma vilket var tur, då skulle jag hinna sminka över kinden innan de kom hem. Jag hade gjort det så många gånger förut att jag var proffs nu men det fick ju ingen veta så klart. Jag ville ju inte dra ännu mer uppmärksamhet mot mig, Natalie hade varit väldigt tydlig när hon sa att jag skulle få lida ännu mer ifall någon fick veta något.

Jag gick ner för trapporna, satte mig på soffan och satte mig på soffan tills mamma kom. Hon lagade mat och vi satte oss och åt tillsammans. Hon pratade om en massa saker som jag inte riktigt kunde fokusera på, allt jag kunde tänka på var hur jag skulle ta mig igenom nästa dag. Ska jag kanske ta lite mörkare kläder så jag smälte in med väggarna eller så kanske jag sätter upp mitt rosa hår då skulle ingen märka det i alla fall. Eller så kan jag vara sjuk imorgon och alla andra dagar, det var ändå inte så långt kvar till sommarlovet ändå.

- ELLA, lyssnar du skrek mamma
- Oh, förlåt jag tänkte på annat sa jag hest
- Ät upp sa hon

- Jag är inte så hungrig, jag åt förut. Jag går och lägger mig, så jag och gick därifrån fort så hon inte skulle hinna ifrågasätta mig.

Jag lade mig på sängen och en ensam tår föll ner för min kind. Vad hade jag gjort för att förtjäna det här. Var det något jag hade gjort, i så fall vill jag veta vad det är. Klumpen i magen växte för varje dag som gick och jag kunde inte göra något åt det

- Ella vakna det är morgon, så mamma försiktigt

Jag kände klumpen i magen växa. Vad tänker de göra idag? Slå mig på rasten eller efter skolan? Åh, jag vill inte gå dit. Jag steg upp ur sängen och tog på mig kläderna. Ännu en lång, smärtsam skoldag att se fram emot. Ännu fler glåpord och öknamn. Jag gick fram till bussen och satte mig längst bak i högra hörnet. Efter en kvarts resa kom det in en tjej. Jag hade aldrig sett henne förut, hon kanske var ny. Hon kom fram och satte sig bredvid mig.

- Hej, jag heter Filippa och du ?
- Jag heter..... Ella, så jag så försiktigt så möjligt och väntade på att hon skulle säga något elakt

Efter en stund i tystnad så vågade jag äntligen fråga henne.

- Ska du inte trycka ner mig? Frågade jag försiktigt.
- Jag? Trycka ner dig? Varför skulle jag göra det? Jag är din vän Ella , oroa dig inte.

Jag hade fått min första vän och det kändes helt underbart.

Anonym